

Busreis Watou en Scherpenberg - zondag 26 oktober



Op zondag 26 oktober 2014 richten wij onze 2^{de} busreis met wandeling in. Bestemming is WATOU, het brouwers- en kunstdorp, gelegen vlakbij de grens met Frans-Vlaanderen. De wandeling gaat door in een regio waar rust, gezonde lucht, en natuurschoon ons veel wandelplezier zullen bezorgen.

De voorziene **afstanden** zijn 7-12-18-24-28 km.

Reisinfo: vertrek op zondag 26 oktober om 7h00 's morgens aan de Gemeentelijke Magazijnen te Sleidinge.

Let op – het winteruur gaat van start = 1 uurtje langer slapen!

Na de wandeling (om 15h00) verzamelen wij naar Restaurant De Scherpenberg, gelegen op De Scherpenberg (voorloper van de Zwarte Berg). Daar zullen wij volgende maaltijd nuttigen: dagsoep, varkensgebraad-champignonroomsaus-verse groenten-kroketjes, dessert.

Daar wordt eveneens één gratis consumptie aangeboden.

Wij vertrekken daar om 17h30, teneinde rond 19h00 terug in Sleidinge te arriveren.

Deelname prijs per persoon: €27 (busreis, inschrijving wandeltocht, maaltijd en consumptie).

Voor deze uitstap voorzien wij een bus van max 56 personen. Inschrijven kan bij Ghislain. Betaling op het gekend rekeningnr IBAN : BE88 8908 7410 6841 BIC: VDSPBE91 – Men is pas ingeschreven na betaling. Wees erbij!



Info Frontieretocht:

Zoals de naam het reeds zegt situeren zich de verschillende wandelafstanden zich rond en langs de weerszijden van de Schreve, (grens met Frankrijk, Frans-Vlaanderen).

Watou, een bouwkundige oase, ademt rust uit, Het rustige grensdorp met landelijk karakter, situeert zich op 6 km van de Poperingse Hoppestad.

Het bestaansrecht van twee marktplaatsen, -een ruim, centraal gelegen Marktplaats en de Klein Markt onderstrepen het historisch belang en de relatieve zelfstandigheid van de grenspost Watou. Prachtige Vlaamse gevels doen de handelsdrukte van weleer herleven en vormen een schril contrast met de oeverloze stilte en rust die er nu heersen.

Volgens de gekozen wandelafstand volg je een gans stuk van het Warandepad, het Smouthoukpad, enz... Met ons wandelparkoers steken we ook meermaals de Franse grens over om via zeer rustige wandelwegen de grenssfeer op te snuiven. Meestal flirtend met de grens zonder dat je beseft ben je op Frans grondgebied.

Op de kleine Markt wandelt u ook voorbij het Brouwersstandbeeld, (een ode aan de lokale brouwerijen). Twee ambachtelijke brouwerijen leveren een uitgebreide selectie streekbieren.

De grotere afstanden volgen nog een golvend wandelparkoers naar het Helleketelbos die in dit tijdstip van het jaar in volle herfstkleuren is getooid.

Meermaals treffen we typische grenscafés aan. Zeer gekend bij een vorige generatie Franse commiezen of Belgische douaniers. “A la frontière Belge” “Chez Andy & Patricia” “Chez Le Voisin”

Het Helleketelbos is gelegen tussen Poperinge en Abele. Het is een 59 hec groot bos waar vooral loofbomen groeien. Dit bos is niet zo onheilspellend als zijn naam doet vermoeden. Er wonen geen heksen of duivels, wel bijzondere diertjes. In de vroege ochtend of valavond kan je wel eens oog in oog staan met een ree. De zeldzame baardvleermuis zet dan weer 's nachts de bloemetjes buiten. In het Helleketelbos krioelt het van het leven! Het bos ligt op een boogschuit van de Franse grens. ‘Helle’ betekent heuvelflank en ‘ketel’ verwijst naar een laagte onderaan zo'n flank. Het Helleketelbos is dan ook een vrij heuvelachtig bos. Onderaan de heuvel vind je de vallei van de Bommelaarsbeek. In een nabijgelegen weide zullen velen gevallen zijn voor de charmes van het feeëriek heksenhuisje, een overblijfsel van een verbrande hoeve het Helleketelbos en een prachtige omzwenking langs de Katteman en de hogergelegen fazantheuvel. Dit is één van de hoogste punten van Watou, 62 m, waar een oriëntatietafel werd geplaatst.

